

VAN WIEG TOT GRAF

Op deze pagina vertellen wij het levensverhaal van een onlangs overleden stads- of streekgenoot. Vandaag het leven van Karel van Oordt. Is er in uw omgeving iemand overleden die niet vergeten mag worden? Laat het ons weten: ac.redactie@ad.nl.

Zakenman die bad voor vrede

Karel van Oordt (1928-2013)

Hoe komt een Amersfoorter ertoe tot vlak voor zijn dood diep betrokken te zijn bij Israël? Karel van Oordt deed niets liever dan iedereen overtuigen van Israël te houden.

Op 15 oktober 1928 werd Karel van Oordt geboren in de Frederik van Blankenheimstraat in Amersfoort. Hij was het derde kind van de vier die er in het gezin geboren zouden worden. Karel had een heel goede band met zijn vader, die de Amerikaanse Kleurstofonderneming had opgericht. Na de oorlog ging Karel in het familiebedrijf aan de slag en al snel bleek hij het zakenbloed van zijn vader geërfd te hebben. Bovendien leek Karel zelfs nog vromer dan zijn vader, die lid was van de Katholiek Apostolische Kerk in Amersfoort. Zoon Roger: „Een beweging uit Engeland, die rond 1895 naar Amersfoort is overgewaaid. Centraal staan drie dingen: bidden voor de terugkeer op aarde van Jezus, het herstel van Israël en bidden voor éénheid van de kerk.” Allemaal zaken die in de Bijbel staan en Bijbel en bidden stonden dan ook centraal in het leven van Karel. Dochter Susette: „We kun-

nen ons geen dag heugen dat er niet gebeden werd voor Israël en de terugkeer van de Joden naar dat land.”

Het stond buiten kijf dat de onwankelbare Karel met iemand binnen de apostolische gemeenschap zou trouwen. Het werd Annie Kropff uit de Nieuwstraat. Roger: „De vader van Annie, onze opa, was beeldhouwer, maar kon daar niet van leven. Dus hij runde op Nieuwstraat 7 ook De Hollandse Dampcr, een koffie-, thee- en tabakszaak en ontmoetingspunt voor Amersfoorters. Wij gingen er als kind elke zondag koffiedrinken. Achteraf beseften we dat het armoe troef was. Mijn moeder was er één van tien kinderen, maar het was er altijd gezellig.”

CONTACT

Terwijl Karel en Annie zelf een gezin met acht kinderen stichtten, raakte het familiebedrijf, dat van kleurstoffen was overgestapt naar chemicaliën voor gewasbescherming, een belangrijk Amerikaans agentschap kwijt. Reden voor Karel om contact te zoeken met een Israëlisch gewasbeschermingsbedrijf.



Karel van Oordt voert het woord namens de door hem opgerichte stichting Christenen voor Israël.

FOTO PRIVÉBEZIT

Dat was het begin van een leven lang zakendoen met Israël.

Roger: „Hij was zo geraakt door Israël dat hij zelfs vond dat er Hebreeuws geleerd moest worden. Maar aangezien hij zichzelf daar te oud voor achtte, moesten zijn vier oudste kinderen dat maar doen! Er kwam speciaal iemand uit Amsterdam naar vaders kantoor op de Emmalaan om ons Hebreeuws bij te brengen.” Susette: „Onze moeder deed ook mee. Ik zal nooit één van de eerste lessen vergeten. Ze moest ‘anni Annie’ zeggen, wat ‘ik heet Annie’ betekent.”

Karel reisde vaak naar Israël en was veel van huis. Toch wist hij tijd te maken voor zijn grote gezin. Susette: „Het was een lieve, gulle, bourgondische man. Hij voelde zich trouwens een halve Belg, omdat zijn moeder van Oostende kwam. Bij voetbalwedstrijden zaten wij Nederland aan te moedigen en hij België.” Roger: „En wij waren een opvanghuis voor probleemgevallen. Er waren altijd gas-

ten in huis met drugsproblemen of wat dan ook. Mijn moeder stond voor iedereen klaar en haar ongetrouwde zussen hielpen mee om het allemaal te kunnen bolwerken.” In 1978 verkocht Karel het familiebedrijf om in de kerken te kunnen spreken over Gods terugkeer. In 1980 richtte hij de stichting Christenen voor Israël op, later kwam daar het Israël Producten Centrum bij, beide gerund vanuit Nijkerk en nu aangestuurd door zonen van Karel. De stichting steunt vele projecten in Israël en brengt een maandelijkse krant uit, Israël Aktueel, met 60.000 lezers. De winst die wordt gemaakt door Israëlische producten te verkopen, vloeit terug in de kas van de stichting om nog meer projecten te ondersteunen.

GEDREVEN

Karel was gedreven in alles wat hij deed. Hij reisde door het hele land om lezingen te geven over zijn grote droom: vrede voor alle volkeren door de terugkeer van Jezus op

aarde. Of hij zijn boodschap nu verkondigde voor een zaaltje vol onverstoort breiende platte-landsvrouwen of in de kerk: hij viel altijd op door zijn Bijbelkennis en tomeloze inzet. Roger: „Wat hij zelf heel belangrijk vond, was de terugkeer van Russische Joden naar Israël. Tijdens het communisme mochten Joden hun geloof niet belijden en ze mochten Rusland niet uit. We hebben talloze malen voor de Russische ambassade in Den Haag gedemonstreerd en gebeden voor deze mensen. Na de val van de USSR in 1991 zijn er alsnog een half miljoen Russen geïntegreerd in Israël. Een gigantische operatie waar mijn vader veel voor gedaan heeft.”

In april overleed de met prijzen voor zijn inzet voor Israël overleden Karel van Oordt op 84-jarige leeftijd. Roger en Susette: „Hij is in hart en nieren zakenman gebleven. Hij wist zijn spullen en later zijn boodschap met verve te verkopen.”

(Conny van den Bor)



Januari 2009: Karel van Oordt op bezoek in Zuid-Israël. PRIVÉFOTO

DE BRUILOFT

De bruiloft van Ron (30) en Rienke (28) Kuper uit Amersfoort.

Tips voor De Bruiloft of Van Wieg tot Graf? Mail naar ac.redactie@ad.nl

Ron hakt na tien jaar de knoop door en gaat in Istanboel voor een paleis op één knie

Tijdens een vakantiebaantje op een boerderij in Drenthe werden Ron (30) en Rienke (28) Kuper smoorverliefd. Na tien jaar besloot Ron dat het tijd werd dat Rienke niet langer zijn vriendin was, maar zijn vrouw. Hij nam haar mee naar Istanbul en viel daar voor een paleis op één knie. Vrijdag 19 april gaven zij elkaar het ja-woord.

Rienke: „Alles is boven verwachting gegaan. Het was een feestelijke en ontspannen dag.” Achter het bruidsboeket van Rienke zit een verhaal. „Ik wilde iets totaal anders. Makkelijk te dragen, iets wat los wappert in de wind, en de witte linten van mijn moeders trouwjurk erin verwerkt. Mijn vriendin Lenie is bloemist en heeft het voor mij gemaakt.”

Voor beiden was het bijzonder, toen zij samen over de lange laan van Buitenplaats Amerongen naar het koetshuis liepen, waar al hun vrienden stonden te wachten. „Daarnaast was het speciaal dat een van mijn zusjes, Corien, tijdens de ceremonie heeft gezongen. Kippenvet.”

(Rachel van Kommer)



Rienke en Ron: ‘Alles is boven verwachting gegaan.’

FOTO SANDER RUIJG